

Quiltreis: Amish County, Indiana en het International Quilt Festival Chicago

5 – 15 april 2018

In deze reis ontdekken we de quilt- en leefcultuur van de Amish. Gedurende de eerste week logeren we in het hart van Amish Country in Noord Indiana. Indiana heeft de op twee na grootste Amish gemeenschap van de wereld, na Ohio en Pennsylvania. De reis eindigt met een meerdaags bezoek aan het International Quilt Festival in Chicago.



Do 5 april We vliegen naar Chicago en reizen door naar Elkhart County in Noord-Indiana.

Vr 6 april We verkennen Amish Country en bezoeken pittoreske plaatsjes als Shipshewana en Nappanee. Er is volop gelegenheid kennis te maken met de Amish en Mennonite cultuur en geschiedenis. Vanzelfsprekend gaan we bij allerlei leuke (quilt)winkels langs.



t/m 10 april We proberen o.a. een Amish gezin te ontmoeten, te dineren bij een Amish familie en een buggytour te doen. Zondags is rustdag in het gebied en gaan we een Mennonite Kerkdienst bezoeken.



Woe 11 april We zijn aangekomen in Rosemont, Illinois waar we een dagje Chicago gaan verkennen.



Do 12 april International Quilt Festival Chicago:
en In Chicago wordt het International Quilt Festival gehouden. Naast het bezoek
vrij 13 juni aan de tentoonstelling kan worden ingeschreven voor meer dan 30 workshops
en er zijn tegen de 175 standhouders aanwezig!



Za 14 april We vertrekken naar Europa, waar we op zondag 15 april aankomen.



Reissom € 2.640,- gebaseerd op logies en ontbijt en 2-persoonskamers (hier staan twee 2-persoonsbedden, meerprijs voor een eenpersoonskamer bedraagt € 550,-). Workshops zijn niet inbegrepen.